

## Zeilen met koninklijk tintje



De Steltenpooitjes aan de bak.

De wedstrijd ging van start met een Koninklijk tintje. Eerder op de dag werd schipper Henk Steltenpool geridderd. Steltenpool verdiende het lintje met zeer uiteenlopende activiteiten voor WSV de Eendracht, de Woensdag Avond Competitie, De Nacht van Spakenburg en de strijd tegen de waterplanten. Na de wedstrijd werd hij nog een keer in het zonnetje gezet door Albert Brouwer, die maar liefst 14 functies had geteld sinds de vorige eeuw. Met een mooie bos bloemen en een dinerbon bedankte ook de woensdag avond zeilers Henk voor al het goede werk.

Op het water konden zeilers een stuk rustiger uit de startblokken dan de week ervoor. Deze keer meer Noord dan Oostenwind en een krappe 3 bft maakte het allemaal een stuk beter te behappen. Bij de start werd al duidelijk dat aan de dijk net iets meer wind te vinden was dan midden in de vaargeul. Even leek het er op dat er een kruisrak gevaren moest worden, maar al snel bleek dat scenario niet juist. Met een kleine knik in de schoot konden alle zeilers het startrak achter elkaar aanvaren.

Henk Steltenpool voer deze keer zijn Little One met een nieuwe en gretige bemanning. Om zijn benoeming te vieren nodigde hij zijn kleinkinderen uit met hem mee te varen. Wie denkt dat dat

spelevaren werd heeft het mis. De kinderen gooiden al hun gewicht in de strijd en op aanwijzing van opa Henk zaten ze dan weer in de railing, dan weer voor op het dek en met man en macht trokken ze de schoten op de juiste plek. Met een keurige 3<sup>e</sup> plek lieten de Steltenpooltjes zien het talent van opa te willen evenaren. In de B klasse was het Arnoud v.d. Bout met de Optimist die de eerste plek wist vast te houden, ondanks stevig aandrukken door JenN. Di Nokkio eindigde op de 4<sup>e</sup> plek en liet daarmee de Lady A (5) en Meta Magic (6) achter zich.

In de A klasse koos Scarabee voor een positie lager dan de dijk en had vrijwel meteen na de start het nakijken. De een na de ander kwam bovenlangs en zo was het opnieuw Razorbill die vlotjes de koppositie kon innemen. Er waren twee spinakerrakken te ontwaren en onder deze omstandigheden trokken alle schippers hun spinakers uit de mottenballen.

Ook de later startende schepen kregen genoeg wind om bij te trekken en zo ontspon zich er alsnog een spannende wedstrijd, waar de solo zeilende Arno Willemse duidelijk liet zien niet voor niets over te zijn gekomen uit de B klasse. Hij wist met een knappe manoeuvre alsnog Razorbill en de veel grotere Tranquillo te verschalken en pakte voor het eerst met dit schip de koppositie in de A klasse. Deze keer waren ook JOY en Avanti weer van de partij. Avanti toverde een verrassing te voorschijn en begint dit seizoen met een nieuw setje zeilen en wist concurrent Batootje voor te blijven. Scarabee lag als laatste in de rij, maar 3 minuten voor tijd besloot MG2 door te varen richting haven ipv de laatste ronding te maken en nam op die manier alsnog de rode lantaarn over.